

Asteria Expeditions brengt u in de ban van Iran

Iran roept bij velen nog altijd het beeld op van religieus en politiek extremisme. Maar het land is veranderd en toont steeds meer een ander gezicht. Wie achter de sluier kijkt en de vooroordelen opzij schuift, ontdekt een boeiende bestemming met prachtige cultuurschatten en een vriendelijke bevolking. We namen deel aan een 12-daagse groepsreis van Asteria Expeditions en geraakten in de ban van Iran.

Poëzie en passie

Shiraz is alvast een mooi begin van onze ontdekkingsreis. Deze boeiende stad geldt immers als de meest liberale stad van het land en volgens onze gids zijn haar inwoners bij de andere Iraniërs ook het meest geliefd. Shiraz wordt de stad van de rozen, de liefde en de nachtegalen genoemd. Een hoogtepunt is een bezoek aan de mooie Perzische **Eramtuin**, die op de UNESCO-lijst staat en erg geliefd is bij jonge Shiraz omdat ze in de vele verborgen hoekjes even kunnen ontsnappen aan de strikte moraal. Dit is ook het geval in de tuin rond de tombe van Hafez, een 14^{de} eeuwse poëet die vooral bekend was omwille van zijn liefdesgedichten.

Oude Perzen

Op een boogschuit van Shiraz ligt **Persepolis**, dat voor velen de reden is om naar Iran te komen. Deze site was het hart van het Perzische rijk dat beschouwd wordt als de bakermat van de Westerse beschaving. Op de site loop je langs eeuwenoude zuilen en trappen met uitzonderlijk goed bewaarde basreliëfs. Het lijkt wel alsof je door de geschiedenis wandelt en in de voetsporen treedt van de grote Perzische koningen Darius en Xerxes, waarvoor dit paleizencomplex in de 4^{de} eeuw voor onze tijdrekening werd gebouwd. Je ontmoet hier veel trotse Iraniërs die fier zijn op hun rijke geschiedenis.

Luchtbegrafenissen

De woestijn- en karavaanstad **Yazd** heeft in zijn oude lemen binnenstad een labyrint van steegjes en verborgen binnenplaatsen. Opvallend zijn de badghirs of windtorens (airconditioning avant la lettre) die het

uitzicht van deze stad bepalen. Yazd is het centrum van het Zoroastrisme, dat voor de komst van de Islam de aloude Perzische godsdienst was en in Iran nog steeds volgelingen telt. Je kan een bezoek brengen aan de Vuurtempel, waar het heilige vuur sinds 470 brandt. Indrukwekkend zijn ook de **Torens van de Stilte**, die zich hoog op 2 heuvels boven de stad bevinden. Op deze platformen leverden de Zoroastriërs hun doden over aan de zon en de gieren. Deze luchtbegrafenissen vonden plaats tot in de jaren '70 van vorige eeuw.

1000 en 1 nacht

Iran is nu natuurlijk vooral een Islamitisch land met als staatsreligie het Sjiisme (andere godsdiensten worden wel erkend). Overal zie je dan ook **moskeeën**, die met de verschillende stijlen van mozaïek soms weggelopen lijken uit de sprookjes van 1000 en 1 nacht. Een pareltje is bijvoorbeeld de zeer verfijnde **Sheik Lotfollah moskee in Isfahan**, die ooit diende als gebedsplaats voor de vrouwen uit de harem van de Shah Abbas I. Deze 17^{de} eeuwse monarch bouwde zijn hoofdstad uit tot een prachtige plaats, die door tijdgenoten werd bestempeld als 'De Halve Wereld'. Alleen al op het reusachtige Naqsh-e Jahanplein (alleen in grote overtroffen door het Plein van de Hemelse Vrede in Peking) ben je al een volle dag zoet. Het plein met vijvers en fonteinen is omzoomd door een 300 winkeltjes tellende bazaar, 2 moskeeën en het 7 verdiepingen tellende Ali Qapu-paleis.

Where are you from?

Groot is de kans dat je op het plein aangesproken wordt door **nieuwsgierige Iraniërs** die willen weten waar je vandaan komt en hoe je hun land vindt. Ook elders in



Persepolis

het land tref je een vriendelijke bevolking aan, waardoor het onbekende maar exotische Iran een sympathieker gezicht krijgt. Wie door het land reist, voelt aan dat er wel degelijk verandering broeit en dat de Iraniërs langzamerhand hun grenzen verleggen. Nu is Iran nog authentiek en willen de Iraniërs de schaarse aantallen bezoekers graag deelgenoot maken van hun paradoxale samenleving. Reis nu nog naar Iran, vooraleer dit allemaal verleden tijd is.

Praktisch

Touroperator: Asteria Expeditions organiseert per jaar een 10-tal 12-daagse groepsreizen naar Iran. Info voor de reisagent: 050 33 25 00, info@asteriaexpeditions.be of www.asteriaexpeditions.be
Vluchten: Heen- en terugvluchten Brussel-Shiraz en Teheran-Brussel gebeuren met Turkish Airlines met tussenstop in Istanbul.
Info: www.turkishairlines.com

Veilige en authentieke reisbestemming

Asteria Expeditions uit Brugge is één van de weinige touroperators uit ons land die Iran al enkele jaren programmeert. **Travel Director Paul Loose** stelt vast dat het land al enige tijd in de lift zit: "Sinds het nucleaire akkoord in juli vorig jaar, heeft Iran de poorten voor het toerisme weer meer opengezet. Dat zien we ook aan de groeiende belangstelling voor onze 12-daagse groepsreis, die onze reizigers langs de hoogtepunten van het land brengt. De boekingen voor onze groepsreizen voor volgend jaar lopen vlot binnen. Enkele afreizen zijn reeds volzet. Iran is bij het grote publiek dan misschien nog vrij onbekend, maar heeft veel troeven. Het is op cultuurhistorisch vlak een topbestemming, terwijl het land nog steeds zijn authenticiteit heeft weten te bewaren. En in tegenstelling met wat men misschien denkt, is het één van de veiligste landen om te bereizen."



© Travel Magazine